

Bemoedigende Bijbelteksten.

De oorlogen van Rusland tegen Oekraïne en de Hamas tegen Israël blijven maar doorgaan. Soms horen we er weinig over dan weer meer. Maar het is verschrikkelijk wat er nog steeds gebeurt. Velen zoeken hun steun en toevlucht bij de Heere Jezus en in zijn Woord. Hieronder een selectie van de meest gelezen en gedeelde Bijbelverzen.

1. Johannes 3:16: Want alsoz liefheeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
2. Romeinen 8:28: En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
3. Jozua 1:9: Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.
4. 1 Petrus 5:7: Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
5. 2 Timotheüs 1:7: Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.
6. Filippenzen 4:13: Alle dingen zijn mogelijk door Christus, die mij kracht geeft.
7. Hebrëeën 11:1: Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet.
8. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen erbij gegeven worden.
9. Spreuken 4: 23: Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.
10. Jesaja 41: 8-13: Maar jij, Israël, mijn dienaar, Jacob, die ik uitgekozen heb, het zaad van Abraham, mijn geliefde vriend, jou heb ik geroepen van de einden der aarde en je geroepen uit de meest afgelegene streken

en tegen je gezegd: "Je bent mijn dienaar, jou heb ik uitgekozen, ik heb je niet verworpen". Vrees niet, want Ik ben met je, zie niet angstig rond, want Ik ben je God. Ik sterk je, ook help ik je, ook ondersteun ik je met mijn rechterhand van mijn gerechtigheid.

Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die heftig tegen je tekeergaan. De mannen die met je strijden zullen worden als niets, zij zullen omkomen. Je zult hen zoeken, hen niet vinden. De mannen die met je strijden zullen worden als niets en niemand, die mannen die oorlog met je voeren. Want Ik ben de Heere, je God, Die je rechterhand vastgrijpt, die tegen je zegt: "Vrees niet, ik zal je helpen".

Uw voorzitter, Dick Schoneveld

Contactmiddag 13 maart 2024.

Beste Leden,

13 maart 2024 houden wij onze contactmiddag. Vanaf 14.30 bent u van harte welkom in de Voorhof te Rijnsburg. Het thema voor vanmiddag is "100 jaar Brandweer Rijnsburg". Deze middag bent u dus veilig in de Voorhof want de brandweer is in ons midden.

Klaas de Jong en vrijwilligers gaan ons daar meer over vertellen met een terugblik, heden en toekomst. Daar zitten enkele mooie brandweerverhalen tussen. Veelal over Rijnsburg en soms wat breder.

100 jaar brandweer, 100 jaar vrijwilligers die ons beschermen tegen brand. Dit zijn vrijwilligers die bij nacht en ontij voor ons klaar staan. Het is door en voor Rijnsburgers. De verbondenheid met de eigen gemeenschap is heel belangrijk. Het belooft een mooie middag te worden, komt u ook? U bent welkom!

Aafke Ravensbergen.

Dagtocht naar Het Loo.

Beste reisgenoten,

Zoals velen van u al gehoord hebben op de laatste contactmiddag, hebben we ons uiterste best gedaan om een mooie dagtocht voor u te reserveren. We zijn met Brouwer Tours weer in zee gegaan, en ook die hebben met ons meegedacht om een betaalbare tocht te organiseren.



Uiteindelijk is ervoor gekozen om naar het Loo in Apeldoorn af te reizen. Het wordt dus een koninklijk dagje uit. Het Loo is recent gerestaureerd. We worden met koffie en gebak ontvangen, en voor de Koninklijke lunch hebben we de gelegenheid om op eigen gelegenheid door het paleis te dwalen. Wilt u meer informatie op uw zoektocht, dan zijn er uiteraard headsets voorhanden, die u mee kunt nemen en u alles laten vertellen, hoe koningin Wilhelmina met haar man prins Hendrik, hun dochter Juliana opgevoed hebben.

Na de lunch kunnen we onder leiding van een gids in groepjes van 15 personen de tuin in, om ons van alles te laten vertellen over deze bijzondere en wereldberoemde tuin.

Alles voor u op een rijtje:

Vertrek Burg Koomansplein woensdag 17 april om 09.00 uur.

Terug op het Burg Koomansplein rond 17.30 uur.

Prijs per persoon 79 euro

Dit jaar kunt u voor het eerst bij ons pinnen. Dat scheelt een hoop gedoe (uiteraard blijft contant betalen mogelijk).

De inschrijving voor deze tocht is op 13 MAART om 13.30 uur.

De entreprijs wordt door Brouwer Tours geregeld en dat betekent groepskorting. We kunnen helaas geen gebruik maken van een museum-jaarkaart of een kaart van de vriendenloterij . Wij hopen dat u met ons mee wilt. Het belooft een mooie dag te worden.

Groeten van Janneke Wolvers en Marieke Wassenaar.

In Memoriam.



Op zaterdag 20 januari 2024 overleed Olga Koopman, in de leeftijd van 85 jaar. Olga van den Bosch groeide op in Haarlem. Ze trouwde met Dirk Koopman en woonde vanaf 1969 op de Katwijkerweg in Valkenburg. Olga en Dirk kregen een zoon Dirk en nadien breidde de familie uit met de geboorte van klein en achterkleinkinderen. Olga en Dirk waren goed ingeburgerd in Valkenburg, ook op kerkelijk gebied.

Olga was actief als vrijwilliger in de terminale thuiszorg. De laatste maanden waren door haar val en breuk van haar heup een moeilijke tijd. Kort voor haar overlijden ontving zij de ziekenzegen door de geestelijke verzorger van Leytherode.

Woensdag 24 januari 2024 was de dankdienst voor haar leven in de Ned. Hervormde Kerk te Valkenburg. Centraal stond psalm 136. Dat was Olga haar keuze. Deze psalm laat de zin en betekenis van ons menselijk bestaan zien in het licht van Gods grote daden voor zijn volk. De psalm spreekt ook over menselijke ramspoed die je kunt treffen. Je bent een gezegend mens als je door alle ramspoed heen je gedragen weet door deze God. Ds. Gert Binnendijk heeft de dankdienst geleid. Wij leven mee met Dirk, kinderen en achterkleinkinderen van Olga Koopman.

Aafke Ravensbergen.

Op 25 januari 2024 is overleden Janny Jacoba (Janny) de Mooij - van der Sluijs in de leeftijd van 95 jaar. De dienst van Woord en Gebed vond plaats op 31 januari 2024 vanuit de aula van De Laatste Eer, en werd geleid door Ds. Arnold Vroomans. Boven de rouwkaart staat: "Dank U voor Uw genade en vergeving, ik geef mij over aan U, ik leg alles in Uw hand en laat het los, Amen". Janny werd binnen gebracht door haar kinderen onder de muziek van "Blijf bij mij Heer, wanneer het duister daalt". Kleinkinderen staken een kaars aan. Haar voetafdruk op hun leven blijft altijd. De Heer is mijn Herder werd gezongen met orgelspel en dwarsfluit van haar kleindochter.

Psalm 139 stond centraal in de dienst. Janny was zorgzaam en zorgend, een echte verpleegkundige. Een moderne vrouw en moeder en een harde werker in de zaak van haar man. Velen kennen de spreuk: "De plaat die ik zocht, heb ik bij Adri de Mooij gekocht". Haar troost "Ontwaak ik, kom ik bij U thuis". Klazina en Cynthia haalden herinneringen op. Elk jaar kreeg ze van zoon Piet rozen, de laatste keer 95 rode en 1 witte. Ze paste op de 2 meisjes Janny en Coby en daarna kwamen er nog 5 Kakkies bij. In 1975 kwam de winkel in de Hoftuin en kwam er een hulp in de huishouding. Papa en mama in de winkel. Wegens gezondheidsredenen ging de winkel in 1988 dicht. Na het overlijden van haar man zorgden ze goed voor hun moeder. Ze ging naar de gym, volksdansen, fietsen en graag naar de PCOB. Toen ze aan huis gebonden werd mocht ze 3 dagen naar de dagbesteding in Vlietstede.

Na een ziekenhuisopname kon ze niet meer alleen zijn, maar wilde thuis sterven. Fijn dat dat kon met hulp van kinderen en DSV. Cynthia bedankte haar ooms en tantes voor de liefdevolle zorg.

We hebben een mooi voorbeeld om mee te nemen in ons leven. Ze eindigde met een gedicht: "Nog nooit was er zoveel verdriet, op het moment dat je het leven verliet". Zoon Kees sprak dankwoorden en onder het zingen van "Groot is uw trouw o Heer" begeleidden de kleinkinderen hun oma naar de begraafplaats. Ze moeten verder zonder hun moeder en oma, maar met God die meegaat in verlies en troost in het gemis.

Tineke van Delft.

Op 4 februari 2024 is overleden Wijnand van der Sleet, op de leeftijd van 92 jaar. Zijn aardse vlam is gedooft, God heeft hem opgenomen. De dankdienst voor zijn leven was op 8 februari 2024 in de Laurentiuskerk en werd geleid door Ds. Arnold Vroomans. Iedereen heeft zijn eigen verhaal met hem. Zijn leven verbindt ons met elkaar. In Prediker 12 staat: "Gedenk je Schepper in de dagen van je jeugd, voordat de slechte dagen komen". Wijnand had het blad Ecclesia, bewaarde dat voor ds. Vroomans en bespraken dat samen. Hij was aanhanger van de leer van Dr. Kohlbrugge, wij mensen zijn niets, onheilig. Volkomen geheiligd in Christus. De mens moet beven en rillen voor Gods woord. Wij zijn in het vlees. Dat is donkere theologie. Wijnand was een diepgelovig mens en wist dat de Genade ook voor hem was. Hij ervaarde God dichtbij. Hij en zijn vrouw hadden verdriet omdat ze geen kinderen hadden. Hij wist echter mensen aan zich te binden. De laatste fase van zijn leven was in Vlietstede. Hij keek uit naar het thuiskomen bij God. Mooie liederen werden gezongen, zoals Vaste rots van mijn behoud en Wat de toekomst brengen moge. Na het zingen van Lichtstad met uw paarlen poorten bedankte ds. Vroomans de mensen die aandacht aan zijn leven hebben geschonken, Vlietstede en de Laatste Eer. Onder de muziek van "Mijn Jezus, ik houd van U" werd Wijnand naar zijn laatste aardse rustplaats begeleid, waar hij begraven werd bij zijn vrouw Elly. Degenen die hem lief waren moeten verder, zonder hem, maar met God die troost en kracht geeft in het gemis.

Tineke van Delft.

Verslag van de contactmiddag/ jaarvergadering op 7 februari 2024.

Voorzitter Dick Schoneveld heet iedereen van harte welkom op deze speciale middag, waarin het bestuur verantwoording aflegt van de verrichte handelingen in 2023. We zingen het lied Dankt, dankt nu allen God en hierna gaat Dick ons voor in gebed.

Na de eerste pauze krijgt secretaris Tineke van Delft gelegenheid haar uitgebreide jaarverslag voor te lezen. Ze staat ook stil bij de 23 overledenen, steekt een kaars aan en leest het gedicht: "De mensen van voorbij".

Daarna krijgt penningmeester Kees van Delft gelegenheid het financieel verslag, de jaarrekening 2023 en de begroting 2024 toe te lichten. Vanwege de stijgende kosten stelt het bestuur voor de contributie te verhogen naar € 41,= voor 1 persoon en € 65,50 voor een leefverband. De leden gaan met applaus akkoord. Dhr. Arjo Barnard doet verslag van de kascontrolecommissie. Samen met mw. Nel Lagerwerf-Zwaan hebben ze alles gecontroleerd en het zag er geweldig uit. Lovende woorden voor de penningmeester die decharge krijgt. Arjo Barnard treedt af en in zijn plaats wordt voorgesteld dhr. Piet Verheij. In het bestuur is aftredend en herkiesbaar mw. Janneke Wolvers-Guijt en aftredend en tijdelijk herkiesbaar dhr. Dick Schoneveld. Dick licht toe dat er al een aantal mensen benaderd is voor voorzitter, maar tot nu zonder resultaat. Daarom blijft hij dit jaar nog. Er volgde een welgemeend applaus en Arjo Barnard kreeg bloemen.

Kees van Delft geeft vervolgens informatie over de nieuwe organisatie ANBO-PCOB. Er mogen vragen gesteld worden. Daarna wordt de jaarvergadering afgesloten.

Marieke Wassenaar geeft uitleg over de geplande dagtocht op 17 april 2024. Voorstel is om naar paleis Het Loo te gaan. Door reorganisatie is daar heel veel te zien. We beginnen met koffie en gebak en krijgen een Koninklijke lunch. Ze legt het geweldig uit en probeert de leden warm te maken voor die dag. De kosten zijn € 79,= p.p. en de inschrijving is 13 maart vanaf 13.30 uur, voor aanvang van de contactmiddag.

Na de 2e pauze komen Aafke van Rhijn, voorzitster en Wim de Mooij, secretaris van de Voedselbank Katwijk informatie geven over de noodzakelijkheid van de Voedselbank.

Iedereen kan door een situatie terecht komen bij de Voedselbank. Ruim 150 gezinnen in Katwijk maken er gebruik van. Naast voedsel bieden ze ook gratis goede 2e hands kleding, gratis kapper en andere soorten hulp. Er wordt nauw samengewerkt met andere hulpverlenende instanties, zoals Maatschappelijk werk, Grip op de Knip, Begeleid wonen, Zorgloket van de Gemeente Katwijk en de diaconieën van de kerken.

Landelijk voeren ze hetzelfde beleid. Elke vrijdagmiddag worden de pakketten uitgedeeld. De buitenwereld weet vaak niet precies wat de voedselbank doet, hoe ze aan voedsel komt, wie in aanmerking komt en wie de kosten betaalt. We zien 2 filmpjes om een indruk te krijgen hoe het gaat in het gebouw aan het Cappelrijeland, waar ca. 60 vrijwilligers bezig zijn voor deze doelgroep. Door deze informatie hopen ze dat de schaamte om je aan te melden bij de voedselbank doorbroken wordt. Aafke en Wim worden hartelijk bedankt met bloemen en een applaus. Janneke Wolvers sluit af met een toepasselijk gedicht over "Leven met de Voedselbank" en spreekt een dankgebed uit. De volgende contactmiddag is 13 maart 2024, dan vertelt de Brandweer over haar 100 jaar bestaan.

Secretaris Tineke van Delft.

Omzien naar elkaar.

Wij zijn een team bestaande uit: Lijnie Glasbergen, Wil Kotterer, Nel Vletter, Gerrit Kromhout en Prijna Wessel.

Samen kunnen we veel. Als u een bezoekje nodig hebt, komen wij graag bij u langs. Gewoon een praatje of kopje koffie /thee. De PCOB is een organisatie voor de gemeenschap. Samen is zoveel beter dan alleen! Voor meer informatie over dit dankbare werk of als u een bezoekje wilt kunt u bellen naar Prijna Wessel - de Mooij, tel. 06 2259 0340.



Prijna Wessel - de Mooij, coördinator Omzien naar Elkaar

Van de penningmeester.

Collecte contactmiddag 07-02-2024: € 308,05.

Ontvangen giften: Totaal deze periode: € 25,00.

05-02-24	Gift voor PCOB	€ 25,00
----------	----------------	---------

Iedereen bedankt voor zijn/ haar bijdrage.

Kees van Delft, penningmeester.

Belastingnieuws.



Vanaf 1 maart gaan de HUBA's (Hulp bij Belasting Aangiftes) weer van start om bij vele PCOB leden hun Belastingaangifte over 2023 te verzorgen. Zij hebben allen de verplichte jaarlijkse training succesvol afgerond, zijn in bezit van een persoonlijk identificatiepasje IB 2024 en dienen zich aan de richtlijnen van de Belastingsservice te houden.

Dat zijn: geheimhouding van uw gegevens, het verstrekken van een geprinte kopie van de aangifte, door U verschuldigde vergoeding van de onkosten. Indien nodig controle en verzorgen aanvraag huur- en/of zorgtoeslag. De ondertekende meegeefbrief 2023 bewaren en een kopie voor de Huba.

Hierbij een overzicht dat u dient klaar te leggen voor het controleren en digitaal invullen van de Belasting Aangifte 2023.

- a. De jaaropgaven van de SVB (A.O.W.-ontvangsten) en Pensioenfondsen
- b. De jaaropgaven van uw bankrekening(en)
- c. Bij eigen huis: de WOZ-waarde 2023 zoals vermeld op de ontvangen aanslag BSGR (peildatum 01-01-2022)
- d. Beschikking van zorg- en/of huurtoeslagen of bankafschrift hiervan
- e. Uitgave(s) aan giften/kerkbijdrage met als bewijsstuk de bankafschriften
- f. Rekeningen en betaalbewijzen van specifieke zorg- en ziektekosten
- g. Brieven van de Belastingdienst

De banken zijn wettelijk verplicht om het begin- en eindsaldo van al uw rekeningen door te geven aan de Belastingdienst. Ook de Pensioenfondsen en SVB zijn verplicht hun uitkeringen door te geven.

Uw HUBA vergelijkt de jaaropgaven met de vooraf reeds ingevulde gegevens op uw Belasting Aangifte. Neem vanaf 1 maart 2024 contact op met uw HUBA voor een afspraak.

Rijbewijskeuring.

Voor goedkope keuringen voor het verlengen van uw rijbewijs voor ouderen kunt u terecht bij Stichting MediPartners Nederland.

Vestiging in Rijnsburg: Gebouw de Burgt, Burg. Koomansplein 1, 2e etage.

Voor een afspraak moet u altijd vooraf bellen met 06 22947548.

Kosten leden Ouderenbond € 35,00.

Let op: Betaling uitsluitend contant.

Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijk en juistheid voor deze keuring volledig berust bij de Stichting Medipartners Nederland.

Riekus de Mooij - vervolg.

Een verhaal uit het boekje Rijnsburg, een portret van een dorp uit 1994.

Er was voor de oorlog één andere slager op het dorp Rijnsburg: Driebergen. Hij was Hervormd en ik Gereformeerd. Eind jaren dertig zijn er veel gaan samenwerken, want in 1938 kwam de vleesdistributie. Alle slagers in de regio moesten slachten in een grote vishal in Katwijk aan Zee. Ik heb nog wel als ik door Katwijk rijd, dat ik denk: verdorie hier heb ik vroeger geslacht. Ik had als blokhoofd voor Valkenburg, Rijnsburg en Katwijk-Binnen de leiding over de verdeling van het vlees dat we kregen toegewezen. In de oorlog moesten we het vet inleveren bij de Duitsers. Maar die slagers stalen dat als de raven. Het werd zo erg dat ik op een gegeven moment zei: "Jongens jullie mogen stelen wat je wilt, maar dit komt niet terecht, want als het niet klopt, nemen ze mij straks mee. Dat doen we anders."

In Katwijk-Binnen was een slager, die zo verschrikkelijk mooi vet van een zoom kon afsnijden, dat je haast niet kon zien dat het was gebeurd. Zeker niet de Duitsers, die hadden er toch geen verstand van. Dus ik zei: "Kees Vreeburg snijdt af en dat leggen we opzij. We verdelen het en als we weggaan krijgt iedereen evenveel, want als de grote slagers meer stelen dan de kleine wordt het niks". Dat ging goed, tot het rayonhoofd in Leiden naar me toe kwam. Hij had met Duitsers te maken. Hij zei: "Ik weet het, ze stelen allemaal, maar het is bij jullie zo erg, dat loopt in de gaten. Jullie hebben het laagste vet van de hele streek".

"Vind je dat niet prachtig dan?" Jawel, maar straks pikken ze mij op en kunnen ze jou ook halen. "Daar zullen we dan wat aan doen". Toen heb ik gezegd: "Jongens, dit moet effe netter".

Ik heb in de oorlog clandestien geslacht, maar niet zo lang, want er was op het eind voor de beesten weinig te eten. En we hadden op Rijnsburg wel een paar boeren, maar dat waren ook kooplui, dat is logisch. Ik had een beste vriend, die zei tegen me: "We motten wel achter die Engelsen aanlopen, maar wat heb ik daaraan? Aan de Engelsen heb ik nog nooit een gulden verdiend, aan de Duitsers wel".

Ze zeiden weleens: "Hij lijkt een NSB'er". Maar hij was het niet. Soms kocht ik een koe zwart. Die zette ik aan de overkant op stal bij zwager Jan Kromhout. 's Avonds brachten we dat beest naar hier.

Dat kon, want we hadden op het gemeentehuis papieren geregeld, waardoor we 's avonds over straat mochten.

Jan hoorde bij het clubje van vier dat wekelijks bij elkaar kwam om de toestand te bespreken. Dat waren C.P. van Egmond, ook wel Cor Klokkie, Jaap Kralt, die na de oorlog naar Canada is gegaan, Jan kontje en ik zei de gek. We spraken met elkaar in het Spinozahuisje, waar Cor Klokkie een zeilmakerij had. Daar zaten we om de tafel in de werkplaats. De vader van Cor had daarachter weer een schuurtje. Daar stond de auto van C.D. van der Vijver verstopt, die was ondergedoken. Bij die auto hadden we een hoek gemaakt met zeilen en dekken en daaronder hadden we geweren, revolvers en munitie verstopt. Je had in die tijd overal kanalen voor. Als ze ergens een overval deden en ze konden een zootje meenemen, dan kregen wij daarvan. Want mijn eigen geweer stond geregistreerd. Dat had ik moeten inleveren bij het Gemeentehuis. Ik kon er wel aankomen, want in het Gemeentehuis werkte Krena de Jong, die de sleutels een paar keer een uurtje had meegegeven. Ze hebben toen net zo lang aan een tweede sleutel zitten vijlen tot die op de kluis paste. Maar we hebben hem niet nodig gehad, want de enige keer dat we de sleutel wilden gebruiken, was het al te laat. Jaap Bleichrodt was gearresteerd en opgesloten in het celltje achter het Gemeentehuis. We zouden hem gaan bevrijden, maar er was bewaking. Wij zijn toen naar politiecommandant Van Veen gegaan: "Hoe moet dat?" Dat was een beste man. Hij zei: "Kom vanavond maar terug, dan versieren we dat wel". Kwamen we 's avonds, zei van Veen: "Hij is al weg, ik heb de deur zelf opengezet".

Krena de Jong van het Gemeentehuis, had mij ook een extra persoonsbewijs gegeven. Op de ene was ik geboren op 23 juni 1910 en op de andere op 22 juni 1902. Dat maakte mij oud genoeg om niet naar Duitsland te worden gestuurd. Later kreeg ik van de Landelijke Organisatie ook een legitimatiebewijs. We hadden een lijst van mensen waar we geld ophaalden. Zo betaalde Kees van der Vijver maandelijks een bedrag en Klaas Zandbergen deed dat ook. Een hoop mensen zeiden dat ie slecht was voor zijn personeel, maar ik vond hem een goeie kerel. Hij was een bikkelharde zakenman, maar dat is wat anders. Vroeger stuurden de bazen de knechts, die ze in de winter niet nodig hadden naar huis. Maar bij Klaas de Bok heeft er niet één honger geleden.

Hij betaalde minder, dat is waar, maar hij kon ook niet zwart betalen, want met zo'n groot bedrijf wordt je meer gevolgd dan wanneer je een klein ventje bent die zegt: "Kom effen een paar dagen bij mij werken". Klaas Zandbergen, ik mag het nou gerust zeggen, liet bij mij soms een lijstje namen brengen. Dan moest ik daar vijf pond spek bezorgen, of daar tien pond bij een groot gezin. Dat legde ik bij de mensen neer en dan ging ik bij Klaas de centjes halen. Daar mocht niet over worden gepraat. Dat kon ook niet, want we zaten in de ondergrondse. We waren geen knokploeg. Daar stonden anderen als dokter van der Laan, Nico Polanen en dominee Post meer mee in contact. Maar ik kende de jongens wel. Meestal waren het vrijgezellen. Er was eens wat aan de hand, toen zei ik: "Jongens ik wil wel mee. Komt niks van in. Laat ons dat maar doen". Ik had een gezin met kleine kinderen. Ze vonden het te gevaarlijk. Johannes Post, de broer van dominee Post, had ook kinderen. Hij nam wel risico's, maar heeft de oorlog niet overleefd, net als zijn broer Marinus.

Wordt (weer) vervolgd in het volgende Mededelingenblad.

Uit het boekje Rijnsburg, een portret van een dorp, geschreven door Gijs Zandbergen, 1996

Programma 2024.

- 13-03: 100 jaar brandweer Rijnsburg door Klaas de Jong
- 10-04: Een rondje fietsen door Oost Europa door Jan van der Ent
- 08-05: Nog niet bekend

Aafke Ravensbergen.

Leden mutaties.

Overleden:

- 29-12-2023: Mw. A. Voogt-Kat, Telderskade 57, Leiden
- 20-01: Mw. O. Koopman-v.d. Bosch, Katwijkerweg 43, 2235AB
- 25-01: Mw. J.J. de Mooij-van der Sluis, Waterkers 38, 2231DN
- 04-02: Dhr. W. van der Sleet, Oude Vlietweg 84, 2231DS

Bedankt:

- Dhr+mw. Zandbergen-Overdevest, Kwakelsteeg 1b, 2231BH
- Mw. T.G. Noort-Alberts, Van Beuningenstraat 12, 2232AA

Nieuw:

- Dhr+Mw. Kloos-van Duivenvoorde, Van Beuningenstraat 34, 2232AA
- Dhr+mw. ter Steege-Tavenier, Kamille 17, 2231WT

Hartelijk welkom!!



Bestuur en commissies PCOB afd. Regio Rijnsburg.

Bestuur.

Voorzitter:	D.S. Schoneveld (Dick)	Telefoon:	06 5340 6872
2 ^e voorzitter:	A. Ravensbergen - Jongedijk (Aafke)		06 5732 6645
Secretaris:	C.S. van Delft (Tineke)		06 2152 0710
Penningmeester:	C. van Delft (Kees)		06 4546 0845
Omzien naar Elkaar:	P. Wessel - de Mooij (Prijna)		06 2259 0340
Reiscommissie:	M. Wassenaar - Knipscheer (Marieke)		06 1026 9118
Reiscommissie:	J. Wolvers - Guijt (Janneke)		06-44607024
Ledenadministratie:	D.S. Schoneveld (Dick)		06 5340 6872
Mededelingenblad:	C. van Delft (Kees), eindredacteur		06 454 60845

Belasting invulhulpen. (HuBa's).

A.J. Barnard	Rijnsburg	071-4020304
D.S. Schoneveld	Rijnsburg	06 5340 6872
F. Veldman	Rijnsburg	06-20859479
W.M. de Jong	Katwijk	071-4073270
A. Tieleman	Oegstgeest	071-3615443

Overig.

Website:	www.pcobrijnsburg.nl
Email:	tinekevandelft@casema.nl
Rekeningnr.:	NL16 RABO 0337 0352 88 t.n.v. PCOB afd. Regio Rijnsburg
Welzijnskwartier:	Kantoor gehuisvest in de Burgt voor hulp aanvragen bij Gemeente of overige zorgvragen. Telefoon 071-4021724.